



CLEMENTINE nr 4, december 2014

Kwartaalbrief van Ineke Clement, predikant voor 70+ in Santpoort

Op Sint Maarten, jl 11 november gaven wij de kinderen die aan de deur kwamen de keus tussen een mandarijntje en chocolade. U mag drie keer raden welke traktatie het meest populair was...

U als oudere krijgt hierbij voor de vierde keer een mandarijntje van mijn hand voorgeschoteld en ik hoop dat het u smaakt want chocola is deze keer niet in de aanbieding. Inmiddels verneem ik dat de Clementine wel gelezen wordt en dat zelfs de drempel wordt verlaagd om met mij contact op te nemen. Het is goed om reacties te horen.

Het volgende nummer verschijnt in het voorjaar.

Gezegende Kerstdagen,
met een hartelijke groet,

Ds Ineke Clement, tel 023-5387095, in principe te bereiken op maandag/woensdag en donderdag en in noodgevallen buiten deze uren, 06-13799739 of 06-49932782. Email: inekeclement@kpnmail.nl
Van 26 december t/m maandag 5 januari neemt ds Otto Sondorp waar, tel: 06 15908560



Kerst+

Als we nagaan welke toevoegingen er allemaal na het woord 'kerst' kunnen volgen, gaat het je duizelen. Teveel om op te noemen: van kerstbal en kerstboom tot kerstboter; van kerstkrans tot kerstklok en kerstkind en ga zo maar door.

Er is een heidense traditie en een christelijke traditie van kerst. Oorspronkelijk is het een Germaans zonnewende feest, want op 25 december kwam na de duisternis het licht van de zon als het ware weer terug. Er waren vreugdevuren en altijd groen blijvende takken om de vruchtbaarheid te vieren en glimmende ballen om het kwaad terug te kaatsen. Pas in de vierde eeuw na Christus werd besloten ook de geboorte van Jezus te vieren. De datum kwam goed uit, want zo kon gebruik worden gemaakt van alle symbolen van licht voor Hem die 'licht der wereld' werd genoemd. Het Germaanse feest werd zo 'gekerstend' tot een Christelijk feest. De kerstboom was er dus eerder dan Jezus.

Voor mijn kleinkinderen is Kerst niet echt zonder kerstboom, maar er waren tijden dat er in Christelijke kringen discussies waren of deze boom wel een plaats mocht hebben en in de kerk kwam er al helemaal geen kerstboom in.

Kerstdiner

Kent u dat? Wat gaan we eten met Kerst? Wie nodigen we uit? Hoe kunnen we ons verdelen, tussen kinderen en ouders en schoonouders en (soms wel drie of vier) oma's en opa's? Bij de slager en de bakker sta je in de rij. De kersstollen en kerstkalkoenen vliegen je om de oren. En hoe voorkom je dat je teveel groeit?

Of is er ook een ander verhaal? Uit de verre wereld waar, als mensen in oorlogsgebieden geluk hebben, rond die tijd de wapens zwijgen om na die tijd gewoon door te gaan.

Of van mensen op de vlucht wiens zorg het meer is om niet ten dode toe te vermageren.

Het andere verhaal van de eenzaamheid in eigen land die extra schrijnend is als kerst wordt voorgesteld als hét warme gezinsfeest van gezellig samen eten.

Van Kerst naar Pasen

Misschien ligt de waarheid wel in het midden. Tussen Kerst als schranspartij en als soberheid uit schuldgevoel. Dat laatste wil ik u beslist niet aanpraten en ik hoop dat u geniet van het kerstfeest, samen met mensen die u lief zijn. Ik zou me schamen als er dan iemand onder u is die helemaal alleen is. Hoe dan ook u bent van harte welkom in onze kerkdiensten en ik hoop dat u de kerstliederen uit volle borst kan meezingen. In de kerk of thuis met mensen samen en natuurlijk met iets lekkers erbij.

Tenslotte wil ik u een tekst meegeven die vertelt dat Jezus niet terecht komt in een romantische wereld, maar verbonden is met mensen die lijden. En dat er altijd weer een spoor van Licht is dat doorgaat tot over Golgotha heen. Kerst en Pasen verbonden, want alle kerstetalages ten spijt is niet Kerst het belangrijkste feest van de kerk, maar Pasen.

Lichtspoor (van Rennie van Windt)

*"Een ster wijst de weg
naar Bethlehem*

*dicht bij zijn ouders
en in de warmte van ezel en os
slaapt het kind*

de wereld wil wel even stil zijn

*er reist geen ster
van Bethlehem naar Golgotha
waarop die ene mens zich richten kan*

*Hij zelf is licht
en trekt een spoor van licht
van Bethlehem naar Golgotha*

en eeuwen verder"





Programma ouderenwerk 1^e kwart. 2015

Donderdag 15 januari half twaalf: Lunchgesprek met de ouderenpredikant. Behalve dat we gezellig samen soep met broodjes eten, zal het gesprek gaan over de vraag: wat heb je met je naam? Je roepnaam, doopnamen, achternaam... Voldoende verhaalstof om elkaar weer eens op een andere manier te ontmoeten. Graag, in verband met het eten, opgeven aan Coba Slings, tel: 5376634 of Fija Borst, tel: 5375071

Dinsdag 3 februari half twaalf: De jaarlijkse erwtensoepmaaltijd georganiseerd door de ouderencommissie, ook daarvoor geldt dat opgeven nodig is.

Woensdag 11 en 18 februari om tien uur gaan we met elkaar in gesprek over wat we geloven of niet (meer) geloven aan de hand van het boek "**Lichtgelovig**" van en met mijn man, ds Roel Pomp. Ook mensen jonger dan 70 jaar die zich kunnen vrij maken kunnen zich bij het gesprek aansluiten. Opgave van te voren is niet nodig.

Donderdag 19 maart kwart over tien is er weer een ouderensmorgen met een imker als gast.

Op woensdag 29 april om tien uur is het voortgaande en uitgestelde gesprek over de oorlog gepland. Ik kom daar in de volgende Clementine op terug. In het jaar 2015 wordt overal zeventig jaar bevrijding herdacht. Na zo'n lange tijd is dit gesprek nog altijd actueel en kunnen de ervaringen zelfs weer meer naar boven komen, maar ook de kracht die mensen hadden om het vol te houden. Ook hier zijn mensen die na 1945 geboren zijn welkom om mee te praten en vragen te stellen.

Coördinatoren bezoekgroepen:

Noord, wijk 1 mevr Fija Borst, tel 5375071,
wijk 2 mevr Diny Markerink, tel 5376816;
Santpoort Zuid mevr Aly Tijssen, tel 5491282